

Σκοτεινοί καιροί

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Μία αρχαία παροιμία λέει: «Ο Διάβολος βάζει τσουκάλι, αλλά ξεχνά το καπάκι». Τίποτα δεν είναι πιο αληθές. Το βαθύ κακό της εποχής μας η οποία χαρακτηρίζεται ως σκοτεινή και καταστροφική αντιπροσωπεύεται από την επιθυμία ισχύος αλλά και από τις πολλαπλές παραμέτρους που ρέουν από τα μολυσμένα νερά μιας ψευδοσοφίας η οποία προσφέρεται «ad abundantiam» δηλαδή πέραν κάθε ανάγκης και επάρκειας, σε αφελείς και ανυποψίαστους μαθητές διαμέσου διαφόρων σύγχρονων μεθόδων.

Ο απελθών Μεγάλος Ιεροφάντης Sebastiano Caracciolo μας είχε προειδοποιήσει εν καιρώ για τους κινδύνους της τεχνολογίας, εάν αυτή δεν χρησιμοποιηθεί σωστά και για σωστούς σκοπούς, αλλά και για τα φαινόμενα εισαγωγής μελών σε μμητικούς οργανισμούς, ακόμη και μέσω διαδικτύου. Δεν φταίει η τεχνολογία, αλλά ο σκοπός για τον οποίο ακολουθείται κατά περίπτωση.

Η επιθυμία ισχύος βρίσκει σήμερα ένα νέο και πολύτιμο σύμμαχο. Η αντιμύηση επωφελείται από τα ψέματα και τα καμουφλάζ στρατολογώντας αφελείς οπαδούς. Ένας άλλος σύμμαχος είναι η νεκρομαντεία. Λεγώνες πνευματιστών κατακλύζουν τον κόσμο με τα ψέματά τους και τις βρώμικες βλέψεις τους βάζοντας στο στόμα των νεκρών λόγους που εκείνοι ποτέ δεν θα επαληθεύσουν. Μπροστά σε αυτούς, οι αρχέτυποι του Κακού Σεθ και Ιούδας φαντάζουν αρχέτυπα Καλού.

Οι παρελθόντες Διδάσκαλοι του Τάγματός μας¹ μας δίδαξαν ότι ο άνθρωπος της σημερινής εποχής δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά ανθρώπων μιας άλλης εποχής κατά την οποία ο μούσμενος αντιμετώπιζε τρομερές δοκιμασίες, και γιαυτό το λόγο ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οντότητες των αστρικών πεδίων.

Η μέθοδός μας αντιμετωπίζει τα πάντα μέσω του γνώμονα. Ο γνώμων είναι σύμβολο προστασίας από τις σκοτεινές δυνάμεις, πυξίδα που μας υποδεικνύει το ζηνίθ των προσπαθειών μας, ως σημείο προορισμού. Είναι το σύμβολο εκείνο που μας υπενθυμίζει την συνθήκη ότι είμαστε όντα αποτελούμενα από πνεύμα και ύλη. Η σκέψη αυτή δεν θα μας προδώσει ποτέ όταν κάποια στιγμή βρεθούμε σε αμφιβολία².

¹ ΣτΜ: Το κερύ του Σεβασμίου Διδασκάλου που ανάβει πρώτο, και το κερύ των Αναχωρησάντων που επίσης ανάβει πρώτο στις Γυναικείες Στοές, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτούς τους παρελθόντες Διδασκάλους του Τάγματός μας, καταπιστευματοδόχους της Παράδοσης και μέλη του Εγρηγορότος μας, οι οποίοι «παρίστανται» καθ'όλη τη διάρκεια των Ιερών εργασιών μας.

² ΣτΜ: το Πυθαγόρειο θεώρημα υποδεικνύει ακριβώς αυτό το αξίωμα. Ο συνδυασμός ύλης και πνεύματος, που αντιπροσωπεύονται από τις δύο κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου μας οδηγεί στην τελειότητα, την υποτείνουσα. Οι δύο κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου είναι ο γνώμων.

Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι για την εσωτερική μας εξέλιξη. Το να τις αποφεύγουμε, να τις αντιμετωπίζουμε με φόβο, ή να τις αναβάλουμε είναι λάθη, Γόρδιοι δεσμοί που θα μας κοστίσουν συσσώρευση κάρμα από γενεά σε γενεά. Η Παράδοση μας διδάσκει κατ'αρχήν ότι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Το να ενδυμόμαστε μία άλλη όψη για να ξεγελάσουμε τον πλησίον σημαίνει πάνω απ'όλα ότι δεν έχουμε κατανοήσει ότι η πραγματική προδοσία που επιτελούμε είναι προς τον εαυτόν μας.

Ο τυφλός θα καθοδηγήσει τον τυφλό και στο τέλος κι οι δύο θα πέσουν στο λάκκο. Ένα ρητό μας λέγει: «Ο Θεός δεν πληρώνει τα Σάββατα αλλά τις Κυριακές είναι πάντοτε ακριβής!» Δηλαδή, οι λογαριασμοί, η ζωή, η φύση μπορεί να μας κρατούν σε αγωνία για ένα χρονικό διάστημα που μοιάζει άπειρο για εμάς, αλλά όταν αποφασίζουν να παρουσιασθούν και να κάνουν λογαριασμό, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

2/2020