

Επαγρύπνηση και συναίσθηση

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Μία εκκωφαντική σιωπή συνοδεύει συνήθως τις συκοφαντικές και δυσφημιστικές κατηγορίες εναντίον του Ελευθεροτεκτονισμού. Σιωπή που έχει τις ρίζες της στο πολιτικο-θρησκευτικό σύστημα. Ο Ελευθεροτεκτονισμός οφείλει να πολεμήσει καταρχήν τα ίδια του τα λάθη, που τον έκαναν πολλές φορές να χάσει την ιερότητά του, βάζοντας στις τάξεις του κάθε λογής καιροσκόπους.

Η κατάσταση αυτή πονά και ταπεινώνει όλους τους τίμιους Ελευθεροτέκτονες που μοχθούν για την πνευματική τελειοποίησή τους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάναμε λάθος εάν καταδικάζαμε το σύνολο της πολιτικής εξαιτίας των σκανδάλων. Ή το σύνολο της θρησκευτικής πίστης μόνο και μόνο επειδή στο εσωτερικό της κρύβονται άνθρωποι που υποχωρούν εύκολα στις υλικές απολαύσεις.

Επαγρύπνηση επομένως. Μόνον όταν ο Ελευθεροτέκτων γνωρίζει ότι η πνευματική και ηθική του δύναμη προέρχεται από την επαφή του με τα ανώτερα πεδία και συνδέεται με τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων και τις Παραδοσιακές αρχές της τιμής, της πίστης, της δικαιοσύνης θα γνωρίζει ότι αυτό αντηχεί στον περίγυρό του, στην κοινωνία και τους συνανθρώπους του.

Εάν αυτός ο σύνδεσμος σπάσει, τότε δημιουργείται ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ του Άνω και του Κάτω.



Πίστη, Ελπίδα, Φιλανθρωπία

Πίστη, Ελπίδα και Φιλανθρωπία, οι τρεις θεολογικές αρετές που αντιπροσωπεύουν τη βάση και τον φέροντα οργανισμό του πνευματικού μας οικοδομήματος. Αυτές οι αρετές σήμερα έχουν αντικατασταθεί από την προδοσία, τον μηδενισμό και τον εγωισμό και μας επιβαρύνουν με μία βαριά

αύρα που εξαπλώνεται ανησυχητικά. Οι αξίες της Παράδοσης¹ έχουν χαθεί και αντικατασταθεί με ψεύτικα είδωλα ντυμένα με τον μανδύα της ισότητας και της κοινωνικής ελευθερίας, τα οποία και αυτά εξαφανίζονται με την άφιξη νέων τυράννων ως ψευδοφορέων της ειρήνης και της αγάπης και οι οποίοι σύντομα κι αυτοί βγάζουν τα ρούχα του αμνού ενδυόμενοι εκείνα του λύκου...

Εγερθείτε λοιπόν υπερήφανοι που είστε Ελευθεροτέκτονες. Να είστε ανεκτικοί σε όλες τις πίστεις και τις θρησκείες, έτοιμοι να υποστηρίξετε κάθε μάχη για τη δικαιοσύνη και την κατάκτηση των αστικών ελευθεριών, αλλά ταυτόχρονα να είστε ενσυνείδητοι ότι η δύναμή μας είναι δεξαμενή πνευματικής ενέργειας από την οποία κατέρχονται από ψηλά καθαρό κρυσταλλικό ύδωρ και ζωντανή λάβα όπως το Υδωρ και το Πυρ των Φιλοσόφων.

Το χάος βρίσκεται πάντοτε μέσα και έξω από εμάς. Ας είμαστε προετοιμασμένοι.

2/2021

¹ ΣτΜ: Με τον όρο «Παράδοση» και «Παραδοσιακό» στον Εσωτερισμό νοείται η κατάσταση συνειδητοποίησης της θείας υπόστασης του ανθρώπου και της ύπαρξης της θεϊκής σπίθας εντός του.