

Ηθική, δεοντολογία και απώτερος στόχος

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Η αναζήτηση της προσωπικής μας προέλευσης, η ανάγκη να γνωρίσουμε Εκείνον που προϋπάρχει, ακολουθεί και είναι παρών πάντοτε στην εκδήλωση με την μορφή της αδημιούργητης φλόγας, ως Πνεύμα του Κόσμου και όλων των πραγμάτων, ίσταται στη βάση κάθε ειλικρινούς ξεκάθαρης Μύησης.

Το να δεσμευθούμε και να πιστέψουμε σε ό,τι υποσχθήκαμε σημαίνει ότι το κάνουμε πρώτα και κύρια στον εαυτό μας και αντιπροσωπεύει αυτή την ανάληψη ευθύνης που σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ της βεβηλότητας και του Ιερού.

Ο θεσμός μας τείνει να ενισχύσει στον άνθρωπο (αρσενικό και θηλυκό) τις πρωταρχικές και πρώιμες αξίες της Ανοχής και της Ταπεινοφροσύνης, ως αληθινούς πυλώνες και θεμέλια χωρίς τα οποία δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στο δρόμο προς τη Γνώση. Είναι ένας μακρύς, επίπονος δρόμος, γεμάτος εμπόδια, και χαρακτηρίζεται από δύσκολες δοκιμασίες, μερικές φορές συνοδευόμενες από βάσανα και πόνο χωρίς όμως να πέσουμε στο λάθος που γεννά αλαζονεία. Είναι ένα πρώτο στάδιο, τόσο απαραίτητο όσο και αναγκαίο κατά την υπέρβαση της ενστικτώδους φάσης, η οποία πρέπει στη συνέχεια να εξαχρωθεί σε Ηθική.



Ηθική. Cesare Ripa

Αν η δεοντολογία είναι ένα σύνολο νόμων, χρήσεων και εθίμων που γίνονται από ανθρώπους για μια αξιοπρεπή και αστική συνύπαρξη, συνδεδεμένη και δεσμευμένη με τον χρόνο και τον χώρο όπου εμφανίζεται και εκδηλώνεται, τότε η Ηθική είναι η πνευματική της βελτίωση με την ανώτερη έννοια.

Η ηθική δεν γράφτηκε από τον ιστορικό άνθρωπο, αλλά «αποκαλύπτεται» σταδιακά σε αυτούς που το «επιθυμούν» ως γέφυρα ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό. Εντός της βρίσκονται η Ανοχή και η Ταπεινοφροσύνη, καταστάσεις συνείδησης που είναι δύσκολο να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν, αλλά, πάνω από όλα, εξίσου δύσκολο να διατηρηθούν αφού μπορέσουμε να τις ζυπήσουμε μέσα μας.

Η επίγνωση των ευεργετικών επιδράσεων και πνευματικά υγιών που προέρχονται από αυτό είναι το *Veram Medicinam*¹ (αληθές φάρμακο) στα κακά του κόσμου, τον πρώτα απ' όλα άγριο και ανεξέλεγκτο εγωισμό που προκύπτει από τα σπλάχνα και από τα βαθιά κοιλώματα, στοιχεία δεμένα στο επίπεδο της ύλης.

Ο Μυημένος λοιπόν γίνεται η ουσιαστική φιγούρα για την εξισορρόπηση των δυνάμεων στο πεδίο του: από τη μία εγωισμός και τυφλή και παράλογη προσκόλληση με αρνητική και διαλυτική έννοια· από την άλλη, μία παραγωγή τρόπου ζωής με ενδιαφέρον για τον πλησίον που είναι, όπως εμείς, μέρος του Όλου, και που βλέπει μέσα στα πάντα γύρω του ότι είναι μια εκδήλωση θεϊκής καταγωγής και αποβλέποντας σε ανασύνθεση, διάλογο, συμφωνία, «ειρήνη» που εννοείται ως εσωτερική ηρεμία.

Απέναντι από την Ανοχή και την Ταπεινοφροσύνη προκύπτουν και εμφανίζονται η μισαλλοδοξία και η θέληση για εξουσία.

Όλο το έργο του Μυημένου εξυπηρετεί στο να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε την εσωτερική φώτιση. Το μίσος είναι μια ενέργεια που δεν αντιπροσωπεύει κάτι απλοϊκά κακό, αλλά κάτι πιο διστραμμένο. Είναι η ώθηση να μηδενίσουμε την ψυχή, να την οδηγήσουμε στην αποστασιοποίηση από τη Θεία Αρχή, τον παράγοντα που προετοιμάζει εκείνο το γόνιμο έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται και ο αθεϊσμός, η κύρια αιτία που ευδοκιμεί σε κάθε πνευματική κρίση και κρίση ταυτότητας που αναπόφευκτα εκφυλίζεται σε Χάος, σπασμωδική καταγίδα την οποία όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί έχουν εν καιρώ περιγράψει στα ιερά τους κείμενα.

Οι αληθινοί Δάσκαλοι, άξιοι στην λειτουργία τους, μας προσκαλούν πάντα να μην μισούμε ποτέ! Αυτό δεν είναι ένα απλό ηθικό ερώτημα, αλλά η κατανόηση του ότι μόνο μέσω της Ηθικής και της αφύπνισης της Αγάπης, θα ετοιμασθούμε για τη δεξίωση της Χάριτος ως δώρο που δόθηκε από τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων και που θα πραγματοποιήσει την ταύτιση μεταξύ της ανθρώπινης και της θείας θέλησης, μεταξύ *Fides* και *Virtus*: είναι η ιερή ιερογαμία, η ένωση μεταξύ Ουρανού και Γης.

3/2024

¹ Η επιγραφή *V.I.T.R.I.O.L.* που είδαμε στην Αίθουσα Στοχασμών συμπληρώνεται με το *Veram Medicinam*=Αληθές φάρμακο. *V.I.T.R.I.O.L.* : «*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*» ή «Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανορθώμενος θα ανακαλύψεις την Απόκρυφη Λίθο».