

Επαγρύπνηση και Εγκαρτέρηση
Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Από καιρού εις καιρόν, με ακρίβεια και κανονικότητα, ο κακός άνεμος βάλει κατά των Ταγματικών μας στόχων μέσω λίγων ανέντιμων ανθρώπων, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν με τους πραγματικούς στόχους του Τεκτονισμού.

Στην Αίθουσα των Στοχασμών είναι γραμμένο: «Επαγρύπνηση και Εγκαρτέρηση», προκειμένου να μας ειδοποιεί για την προσοχή που οφείλουμε να δώσουμε σε ό,τι είναι εμπόδιο στην εσωτερική μας αναζήτηση καθώς και σε ό,τι θα διατάρασσε το Ιερό του Θυσιαστηρίου μας, όχι πάντοτε με διαφανείς προθέσεις. Ακόμη και αυτές οι περίοδοι, όμως, ενισχύουν το πνεύμα όσων εργάζονται σε Δόξα του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων.

Ο απελθών Μεγάλος μας Ιεροφάντης Sebastiano Caracciolo μιλούσε για την «περίοδο κλαδέματος των δένδρων», κατά την οποία κάποιοι μη ικανοί να περάσουν τις δοκιμασίες του Τύπου μας, τον εγκαταλείπουν χρεώνοντας την επιλογές τους στον Τύπο που τους αγκάλιασε, αντί στους ίδιους. Θα έπρεπε να αναρωτηθούμε κατά πόσον αυτές οι επιλογές είναι αποτέλεσμα πραγματικής ελεύθερης και αυτόνομης βούλησης, και μέχρι πού φθάνει η ισχύς του Εγρηγορότος του Τύπου μας που αόρατα ωθεί, κινούμενο από μία Θέληση Ανώτερου χαρακτήρα, να απομακρύνει όσους υποδαυλίζουν τον Τύπο μας.



Ας διαλογισθούμε επομένως πάνω σε αυτές τις λέξεις «Επαγρύπνηση και Εγκαρτέρηση», μέχρις ότου η φλόγα της «επιθυμίας» να μην σβήσει με το πρώτο αεράκι και να διατηρείται στον χρόνο που μας χωρίζει από την τελική έκβαση του Μεγάλου Έργου, παίρνοντας παράδειγμα από τον Ζωροβάβελ ο οποίος αφού ελευθέρωσε τον το λαό του από τους Πέρσες διέσχισε τα ύδατα του Ευφράτη για να φθάσει στην Ιερουσαλήμ για την οικοδόμηση εκ νέου του Ναού του Σολομώντα, εργαζόμενος με το μυστήρι στο ένα χέρι και το ξίφος στο άλλο.

Μία λαϊκή παροιμία λέει: «βοήθα τον εαυτόν σου για να σε βοηθήσει ο Θεός». Κάπως έτσι ο Μεγάλος Διδάσκαλος Ιησούς έδιωξε τους εμπόρους από τον Ναό για να αποτρέψει τη

βεβήλωσή του και κάπως έτσι ο Τεκτονισμός οφείλει να διαφυλάξει τις αρχές του και να μην επιτρέψει στους σύγχρονους «εμπόρους» να αντικαταστήσουν τις αρχές της Παράδοσης και της Πνευματικότητας με ψευδαισθήσεις.

Ο Σεβάσμιος Τύπος μας διατηρεί την φλόγα της Παράδοσης για να την μεταδώσει στους επίγονους χωρίς να ενδιαφέρεται ποτέ για αριθμούς μελών, όπως ακριβώς μας μεταδόθηκε από τους Διδασκάλους του παρελθόντος. Κυρίως όμως, δεν θα επιτρέψει ποτέ ουδεμία μετατροπή που θα αλλοίωνε το αυθεντικό Παραδοσιακό πνεύμα που ωθεί τους ικέτες αν αναζητήσουν το Φως και την Αλήθεια εντός τους.



4/2019