

Τα πάντα είναι εντός μας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί,

Σας μιλώ από την Μεγάλη Πυραμίδα και εξ'ονόματος των Μεγάλων μας Αδελφών οι οποίοι προηγήθηκαν στην μεγάλη αποστολή της διατήρησης των Αξιών και των Ιερών αρχών της Παράδοσης.

Δεν υπάρχει πρωί ή βράδυ που να μην προσεύχομαι για το Τάγμα μας και για όλη την Ανθρωπότητα που υποφέρει σήμερα συγχυσμένη. Ο Πρίγκηπας του Χάους, κύριος του φόβου και του σκότους βρίσκει στην προκατάληψη και την σύγχυση του σήμερα, επαρκές έδαφος για να κάνει τον επιθετικό του προσηλυτισμό.

Ο φόβος, μετατρεπόμενος σε ψύχωση γίνεται αγωνία και όλοι εκείνοι οι οποίοι λόγω νοοτροπίας, καιρών και επικρατούσας μόρφωσης στέλνουν τον εαυτόν τους στη δουλειά του «εγώ» και των υλικών αναγκών, θα καταλήξουν μοιραία μέσα στις σπείρες του Ερυθρού Δράκου¹ χωρίς να ξαναβρούν την Οδό της Επιστροφής.

Όσον αφορά τις ορατές αιτίες αυτής της μόλυνσης, αυτές είναι αντικείμενο μελέτης των ειδικών (ιατρών, επιδημιολόγων, γενετιστών, βιολόγων) όλων των εθνών. Σε μας αναλογεί ένα ερώτημα: Ποια είναι η αόρατη αιτία;

Την απάντηση δεν θα τη βρούμε, ούτε στην τηλεόραση ούτε στις ειδήσεις ούτε στους διαύλους πληροφόρησης. Η απάντηση θα αναζητηθεί μέσα στον καθένα από εμάς, μέσα στην εσωτερικότητα της οντότητάς μας, στο αδιατάρακτο όσων πέρασαν το κατώφλι και δεν φοβούνται την απάντηση του «Φύλακα του Κατωφλίου».

Αν η μύηση έχει κάποια ουσία (για όσους έχει), αυτή ανευρίσκεται κυρίως στις δύσκολες στιγμές όπως αυτή που διανύουμε και πρέπει να μας περιβάλλει σε ατομικό και μετά σε συλλογικό επίπεδο.

Θα αναζητηθεί στην Αίθουσα των Στοχασμών, μέσα στη Σιγή που δεν είναι σιωπή αλλά απουσία θορύβου, στη σιωπηλή προσευχή, στην ενδοσκόπηση και στις αδικίες που συνόδεψαν την βεβηλότητά μας μέχρι το κατώφλι του πνευματικού πεδίου εκείνου του Θυσιαστηρίου όπου αναπαύονται τα Άγια των Αγίων, η Απόκρυφη Λίθος, η Λίθος των Φιλοσόφων, ο Χαμένος Λόγος, το ιερό Τετραγράμματο **יהוה**.

Εδώ και δύο αιώνες η ανθρωπότητα αναδύεται σε αγώνα μηχανοποίησης, τεχνολογίας και επιστήμης, ενώ παράλληλα εγκατέλειψε κάθε έννοια ιερού στο όνομα μιας λανθασμένης ερμηνείας της έννοιας της προόδου.

Το βέβηλο πήρε το πάνω χέρι, εγκαταλείποντας ολοκληρωτικά την Μυητική επιστήμη. Ο Θεός απομακρύνθηκε από τις καρδιές και τις συνειδήσεις και αντικαταστάθηκε από μία τυφλή έως άλογη πίστη σε ό,τι προέρχεται από την λογική, απλά και μόνον για να πεισθεί ο άνθρωπος. Ο φυσικός μας

¹ ΣτΜ: Αναφέρεται στον Κέλτικο μύθο του Βασιλιά Αρθούρου ο οποίος αφού αναδυθεί από την ομίχλη του Άβαλον θα ξεπεταχθούν ο Ερυθρός και ο Λευκός Δράκος για να καταστρέψουν τον παλαιό κόσμο και να αναδυθεί ο νέος. Συμβολίζουν επίσης το yin και yang.

κόσμος, τον οποίο κατοικούμε αλλά δεν σεβόμαστε είναι ένα ζωντανό Ον. Υποφέρει, χαίρεται, κλαίει, τραγουδά και συμμετέχει στο Όλον ακριβώς όπως εμείς!

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος και πολλά άλλα δεν είναι παρά μία ρύπανση της αύρας της γης, ρύπανση ψυχική που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί αφού από αυτήν γεννώνται οι μικροοργανισμοί, οι ιοί που στην συνέχεια εδραιώνονται στο υλικό πεδίο.

Μπορεί να βρούμε εμβόλια και να θεραπεύσουμε ασθενείς με την επιστημονική έρευνα αλλά δεν θα επέμβουμε στο αόρατο πεδίο στο οποίο βρίσκεται η αιτία, για να θεραπεύσουμε τις σκουριές και τα τοξικά προϊόντα της αύρας της γης. Η εξωτερική κάθαρση έχει όριο μέχρις ότου τουλάχιστον θα έχει προηγηθεί η εσωτερική.

Αυτή και μόνον αυτή είναι η πιο σημαντική Ιατρική από την οποία προέρχονται όλες οι άλλες. Τα πάντα είναι στη Φύση, κάθε αιτία και κάθε ίασης.

Το Εν και το Παν βρίσκονται εντός μας.

V.I.T.R.I.O.L. (Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανορθώμενος θα βρεις την απόκρυφη λίθο)



Η Αίθουσα των Στοχασμών