

Το γρασίδι του γείτονα είναι πάντα πιο πράσινο

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Από καιρού εις καιρόν, διάφοροι Αδελφοί επιλέγουν διαφορετικούς από τον Τύπο μας δρόμους, αναζητώντας άλλες εμπειρίες, αισθανόμενοι ίσως δυσαρεστημένοι από όσα ο Τύπος μας προσφέρει.

Όλα θεμιτά και κατανοητά. Ουδείς ισχυρίζεται ότι κατέχει την Αλήθεια και την μοναδική μέθοδο πέρα από κάθε άλλη δυνατότητα. Όταν κάποιος επιθυμούν να αντλήσουν άλλες εμπειρίες είναι καλό να το αντιμετωπίσουμε με διαφάνεια, προβληματισμό και σύνεση.

Η αιτία αυτών μπορεί να είναι ένα κάρμα ή ένα πεπρωμένο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε κάποια δική μας μεμονωμένη αποτυχία. Μπορεί να συνδέεται με την ικανότητα του Πρίγκηπα του Σκότους να ξεγλιστρά μέσα στις πτυχές και τις άγνωστες γωνιές του κατώτερου εγώ.

Μπαίνοντας στην διαδικασία του «το γρασίδι του γείτονα είναι πάντα πιο πράσινο» οι δόλιες και ύπουλες πτυχές του είναι αναπόφευκτες, και ο ιστός της αράχνης μας περιμένει να θεωρήσουμε τον εαυτόν μας υποτιμημένο. Θα νοιώσουμε απελευθερωμένοι από την «σκλαβιά» των «Παρελθόντων Διδασκάλων», θα γεμίσουμε ίσως τίτλους, στολίδια και διπλώματα και ως δια μαγείας ο Μαθητής καθίσταται Διδάσκαλος!

Μία παλαιά παροιμία λέει «όποιος σπέρνει άνεμο, αργά ή γρήγορα θα μαζέψει καταιγίδα». Η σκλαβιά δεν προέρχεται από την υπακοή αλλά από την έλλειψη ιδανικών, πίστης, γενναιοδωρίας, αγάπης. Ο Σεβασμιος Τύπος μας συνεχίζει το ταξίδι του διαμέσου των διαδοχών «δια μέσω του θανάτου»¹. Το Εγρηγοριακό² πνεύμα που τον εμψυχώνει, έρχεται από πολύ μακριά και προσλαμβάνει ενδύματα διαφορετικά ανάλογα με τον τόπο και το χρόνο που επιθυμεί να εκδηλωθεί. Είναι σαν μία άσβεστη πολυετής φλόγα. Όποιος αναλαμβάνει αυτό το Μυητικό ταξίδι πρέπει να φροντίσει να μην πέσει στην παγίδα που έπεσε ο Φάουστ στο έργο του Γκαίτε που πούλησε την ψυχή του στον Μεφιστοφελή προκειμένου να λάβει ως αντάλλαγμα, τη γνώση, την νεότητα και μαγικές δυνάμεις.

Ας το προσέξουμε και ας διαλογισθούμε πάνω σε αυτό.



Φάουστ και Μεφιστοφελής

5/2022

¹ ΣτΜ: Η κεφαλή του Τύπου, ο Μεγάλος Ιεροφάντης, δεν εκλέγεται, αλλά ορίζεται διά διαθήκης από τον προκάτοχο του Ιεροφάντη που είναι καταπιστευματοδόχος της Παράδοσης και του Τύπου..

² ΣτΜ: Το Εγρηγοράς του Τύπου μας είναι η ένωση των ανθρώπινων και υπερανθρώπινων οντοτήτων, οι οποίες αποτελούν μαζί μία ιεραρχική ενότητα, κινούμενη εξ' αιτίας μίας ιδέας και δύναμης.