

Ελευθερία

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Ποτέ μία λέξη δεν καταχράσθηκε τόσο πολύ όσο η «Ελευθερία». Χρησιμοποιήθηκε διακαώς από εκείνους οι οποίοι αγνοώντας τις πολλές θυσίες και φτιαγμένοι για να απελευθερωθούν από τους τυράννους της στιγμής, ποτέ δεν αγωνίστηκαν για να την επιβεβαιώσουν στην ολότητά της. Η ελευθερία ξεκινά με τον σεβασμό του ηττημένου αντιπάλου, για να συνοδευθεί αμέσως μετά από έλεος και οίκτο. Οι νέοι «ψευδο-ιπότες» του καλού, ασκούν στην πραγματικότητα μια ψευδοελευθερία που στην πραγματικότητα είναι μια νέα μορφή τυραννίας. Η ελευθερία είναι μια κατάσταση συνείδησης, μια ανύψωση πνευματική, μία απόσπαση από το σχέδιο των υλικών αναγκών.



Αλληγορία της Δικαιοσύνης. Gaetano Gandolfi

Μόνο αυτός που ευσεβώς, υπακούοντας σε ένα ιδανικό και το ενσαρκώνει ως ζωντανό παράδειγμα, είναι ικανός να γίνει ένα με το μοντέλο συμπεριφοράς του, τηρώντας τις αρχές του, μιμούμενος τα έργα των «Δασκάλων» του. Αυτό έκανε ο Φραγκίσκος της Ασσίζης κατά μίμηση του Χριστού. Η Μύηση, καλό είναι να το υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, έχει ως θεμέλιο την ταπεινοφροσύνη. Χωρίς Ταπεινοφροσύνη δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει Ελευθερία. Και χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι αρχές-αξίες, συνδεδεμένες μεταξύ τους σαν μαργαριταρένιο κολιέ, είναι εκφράσεις του Μοναδικού Υπέρτατου Αγαθού που εμείς ονομάζουμε τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων. Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, τα πτυχία και οι πνευματικές επιδείξεις γεννούν μοιραία αλαζονεία και υπερηφάνεια, αυξάνουν υπερβολικά το εγώ και συχνά γίνονται οι πραγματικοί εχθροί της Μύησης. Σκοτίζουν μυαλά και καρδιές, δημιουργώντας, μερικές φορές, ένα πραγματικά αντίθετο αποτέλεσμα: Το βήμα που χωρίζει τον σοφό από τον ανόητο γίνεται, επομένως, σύντομο και απρόβλεπτο!

Ο Θεός εξακολουθεί να κάθεται, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, στο πλευρό μας και δεν χάνει ποτέ ευκαιρία να μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί, χειροπιαστοί και αληθινοί. Φωτίζει τις πιο δύσκολες και περίπλοκες μέρες μας με τη πάντα ζωντανή και επίκαιρη υπενθύμιση των παραδειγμάτων του, των συμβουλών του και τα λόγια του αποσκοπούν πάντα στη συμφιλίωση και στην ειρήνη μεταξύ των μερών!