

## OTTAVIO ULDERICO ZASIO

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί,

Το να περιγράψουμε την μνητική και βέβηλη ζωή του Uttavio Ulderico Zasio δεν είναι εύκολο. Λίγα γραπτά του έχουν διατηρηθεί, και μεταξύ αυτών ένας πρόλογος στο βιβλίο του Marco Egidio Allegri με τίτλο «Εισαγωγή στο Τεκτονικό Μυστικό<sup>1</sup>». Πρόσφατα και προφανώς καθόλου τυχαία, ήρθε σε επαφή μαζί μας ο μικρανησιός του Marco Egidio Allegri και αυτό στάθηκε αφορμή για ανασκόπηση του αρχείου που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με τον Ο.Υ.Ζasio<sup>2</sup>.



Ottavio Ulderico Zasio

Ο Ottavio Ulderico Zasio υπήρξε ένας από τους πλέον αυθεντικούς Ροδόσταυρους του Αληθούς και Χρυσού Ρόδου και Σταυρού του Λατινικού κλάδου<sup>3</sup>. Ο Francesco Carraro Zasio μικρανησιός του Ο.Υ.Ζasio είναι ακόμη σε επαφή μαζί μας και μας έχει παραδώσει αρκετά από το αρχείο του σημαντικού του θείου. Μία Στοά του Τύπου μας στο Frosinone<sup>4</sup> φέρει το όνομά του.

<sup>1</sup> ΣτΜ: Μία περίληψή του βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και μέσω αυτή της περιγραφής/περίληψης όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί χρησιμοποιώντας το σχετικό link.

<sup>2</sup> ΣτΜ: Ο Ο.Υ.Ζasio διαδέχθηκε στην Ιεροφανεία του Τύπου μας (καθώς και στην ηγεσία του Μαρτινιστικού Τάγματος) τον Marco Egidio Allegri. Τον διαδέχθηκε ο G.Ventura και αυτόν ο Sebastiano Caracciolo μέχρι το 2013 οπότε και αναχώρησε για την Αίωνια Ανατολή.

<sup>3</sup> ΣτΜ: Ο διορισμός του Marco Egidio Allegri (Flamelicus) ως Κυρίαρχου Μεγάλου Διδασκάλου του Μαρτινιστικού Τάγματος του προερχομένου από την απευθείας διαδοχή του Gerard Encausse (Parus), έγινε (στις 27 Δεκεμβρίου του 1945) από το Υπατο Συμβούλιο του μαζί με εννέα Αδελφούς του «Αληθούς Χρυσού Ρόδου+Σταυρού».

<sup>4</sup> ΣτΜ: Νοτιοανατολικά της Ρώμης.

Γεννήθηκε το 1904. Σπούδασε στην Βενετία όπου καθηγητής των μαθηματικών ήταν ο μετέπειτα Διδάσκαλός του Marco Egidio Allegri<sup>5</sup>.

Ως άνθρωπος και πολίτης πάντοτε αγαπούσε την Ανθρωπότητα. Ακούγεται κοινότυπο αλλά γιαυτόν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Υπήρξε ασυμβίβαστα ανεξάρτητος. Ως δημοσιογράφος ξεκίνησε ως εκδότης του "Gazzettino". Το σπίτι του ήταν καταφύγιο στους δύσκολους καιρούς της Τεκτονικής απαγόρευσης και όταν αντικαθιστούσε τον Διδάσκαλό του Allegri. Πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 1966, με την ανατολή του ηλίου της αυγής, όπως ήθελε και αναμενόταν: "Όταν ο ήλιος σπάσει τις σκιές και όσοι δεν φοβούνται θα τους ακούσουν να παίζουν τις Καμπάνες της σιωπής".

Θελήσαμε να θυμηθούμε αυτήν την μεγάλη προσωπικότητα όπως και άλλες για το αδάμαστο πνεύμα τους, την αγνότητα των καρδιών τους, του θάρρους τους και του μεγαλείου τους, ιδιαίτερα σήμερα που ο κόσμος στερείται όλο και περισσότερο από "άνδρες" και "τιμές" που σχετίζονται με το σχέδιο του ιδανικού και της πνευματικότητας και που ποτέ δεν θα είναι σε θέση να σβηστούν ή να καταστραφούν εντελώς.

6/2020

---

<sup>5</sup> ΣτΜ: Ο Marco Egidio Allegri (Flamelicus), ο οποίος διατηρεί στην ιστορία του Ιταλικού Εσωτερισμού μία θέση πρωταρχικού επιπέδου, είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση στο Fiume, στην οποία είχε μαζί του τον Ottavio Ulderico Zasio (Arterhius) ο οποίος τότε ήταν δεκαέξι ετών και τον είχε ακολουθήσει ως «ακόλουθος».