

Ερμητικοί Λογισμοί

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Σε ένα μικρό βιβλίο που είχε ως θέμα του την προσέγγιση του Ερμητικού έργου, συστηνόταν όταν έφτανε ο αναζητητής σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής του, να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή. Πρόκειται για τον «αποκεφαλισμό του Δράκου». Πρόκειται βεβαίως για έναν συμβολικό αποκεφαλισμό που ανάγεται στην ανάγκη να θέσουμε το «σκεπτόμενο εγώ» μας κάτω από τον Χρυσό Πυρήνα μας, το μεταφυσικό μας σημείο, πνευματική καρδιά, άυλο κέντρο, εκεί όπου η θεία σπίθα ως αντανάκλαση του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων έχει επιλέξει ως διαμονή της στα πιο βαθειά σημεία της ύπαρξής μας.

Αυτό το «σκεπτόμενο εγώ» (θρόμβος ο οποίος επεκτεινόμενος τείνει να δημιουργήσει το Υπερεγώ), αντιπροσωπεύεται από το σύνολο όλων εκείνων των ιδιοτήτων οι οποίες, στο πέρασμα των αιώνων, και διαμέσου της «πτώσης» του ανθρώπινου όντος στο επίπεδο του γίγνεσθαι, απέκτησαν όλο και μεγαλύτερη αξία, υποδουλωνόμενες στον Πρίγκηπα του Σκότους, σε εκείνον τον Δράκοντα, που ο Ερμητισμός αποκαλεί Κύριο του Χάους.

Πρόκειται στην ουσία, όχι για την ελαχιστοποίηση αυτών των ιδιοτήτων, αλλά για αλλαγή επιπέδου, για μετασχηματισμό τους και τοποθέτησή τους κάτω από τον πραγματικό έλεγχο μας, κάτω από εκείνο το θείο κέντρο το οποίο ονομάζεται επίσης «Χρυσός Πυρήνας». Μιλάμε για την ικανότητα, να μετασχηματίσουμε μέσω του V.I.T.R.I.O.L.^(*), το δηλητήριο σε φάρμακο!

(*) «*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*»:
«Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανορθώμενος θα βρείς την απόκρυφη λίθο»

Πρόκειται για τη σεμνότητα, αληθινό φάρμακο, το οποίο πρέπει επειγόντως να αναλάβει δράση για να ανακόψει την άμετρη ανάπτυξη εκείνου του εγώ που υπακούει στις απαιτήσεις του Δράκου. Απαιτήσεις στις οποίες η υποδούλωσή μας, αναπτύσσει έπαρση, καταδικάζοντάς μας σε νέα καρμική πτώση, αλυσσοδένοντάς μας με τον χειρότερο των εχθρών μας. Την Επιθυμία Ισχύος. Άλλοι παραλληλισμοί που μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να είναι: «να σκεφτόμαστε με την καρδιά και να αγαπάμε με την λογική», «αντιστρέψτε τα φώτα», «να σκοτώσουμε το ζωντανό για να αφυπνίσουμε το πεθαμένο».

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση μαζί με τις δυνάμεις του Φωτός, του Καλού και της Αλήθειας, λίγο-λίγο οι δυνάμεις της αντιμύησης μέσα μας θα αναλάβουν ΚΑΙ εκείνες δράση. Πρόκειται για δυνάμεις που μάχονται για την διαίρεση, την καταστροφή, και την δόξα του απατηλού και του εφήμερου. Γιαυτόν τον λόγο υπενθυμίζουμε τη μάχη ενάντια στον Δράκοντα. Έτσι σιγά σιγά θα αναδυθεί το αυθεντικό εγώ μας, το συνδεδεμένο με τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων. Θα αναδυθεί

εκείνος ο Χρυσός Πυρήνας, ο σπόρος αληθινού πνεύματος, που μας μεταφέρει στον αληθινό Χρυσό ως σύμβολο τελειότητας. Αυτή η αφύπνιση θα μας καταστήσει κοινωνούς του αληθούς Δικαίου. Είναι η αφύπνιση της ακτίνας φωτός που παρεμβαίνει για να μας φωτίσει μέσα στο σκότος και που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να αντισταθούμε στις δοκιμασίες του δρόμου που επιλέξαμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε πάντοτε ότι κατά τις Ιερές εργασίες της Στοάς μας (ή του Τριγώνου μας) πρέπει να έχουμε πάντοτε την προσοχή μας στραμμένη στο *segretum*, στο μυστηριώδες εκείνο μυστικό που δεν προέρχεται από λόγια και σκέψεις, αλλά που αναδύεται από το κέντρο του βωμού μας που είναι πηγή και σημείο εκδήλωσης του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων, το οποίο και πρέπει να συναντηθεί με το Ανώτερο εγώ μας, ως ατομικό πνευματικό μας κέντρο.

Εμείς, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναμένουμε την επίδραση αυτή. Αφήνοντας έξω τα μέταλλά μας και τις βέβηλες σκουριές μας, όπως ακριβώς ενεργεί ο Αλχημιστής στον Αθάνωρά του, με ηρεμία και σε αναμονή του Χαμένου Λόγου, του κραδασμού. Τότε θα ακούσουμε δοξαστικά τις βαθιές μελωδίες των καμπανών της Σιγής. Θα διατρέξουν τις γραμμές του Πεντραγράμματος και του Εξαγράμματος, αποκαλύπτοντας τον μυστικό σύνδεσμο που ενώνει τον μικρόκοσμο προς τον μακρόκοσμο, το ατελές προς το τέλειο, τον άνθρωπο προς τον Θεό.

Έτσι θα μάθουμε να συγχωρούμε, να αγαπάμε και να κοιτάμε πάντα εμπρός.

Omnia Vinvit Amor et nos cedamus amori! (Σ.τ.Μ.: Η αγάπη κατακτά τα πάντα, έτσι κι εμείς θα την ανταποδώσουμε)

7,8/2017