

Στον σπορέα διχονοιών

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Συμβαίνει συχνά ο σημερινός άνθρωπος να μην διαχειρίζεται την όποια ήττα με τον τρόπο που υποδεικνύει η Παραδοσιακή νοοτροπία. Οι τελευταίες είναι πάντοτε απαραίτητες για την πνευματική μας εξέλιξη. Η προσέγγιση αυτή οφείλει να γίνεται με απόλυτη ταπεινότητα και με διαλογισμό πάνω στα αίτια που προκάλεσαν το όποιο γεγονός.

Πολύ συχνά συμβαίνει σε ανθρώπους να προσπερνούν κριτικάροντας τους άλλους φιλτράροντάς τους με το «ορθό» και το «καλό». Συχνά αναλαμβάνουν τον ρόλο της Δικαιοσύνης κουνώντας το δάχτυλο σε κάθε τι που θεωρούν αδικία της ανθρωπότητας, αναζητώντας πάντοτε ψήγματα στα μάτια του πλησίον.



Καταδικάζουν εύκολα κάθε μαγεία, αλλά πρακτικά ενεργούν με απέχθεια έναντι του πλησίον. Συχνά έχουν τίτλους, ταυτότητες και διπλώματα για να γεμίσουν βιβλιοθήκες και τοίχους αλλά μετά κρίνουν με απαξία τους άλλους.

Ως άλλοι Ροβεσπιέροι, εκτελούν αποφάσεις με την ράβδο στο χέρι. Αναζητώντας στο τέλος και το απαραίτητο χειροκρότημα. Καμαρώνουν για την καταγωγή τους στην οποία προσθέτουν και κάποια ιερότητα. Ως Μεγάλοι Διδάσκαλοι δεν διστάζουν να επαναλαμβάνουν τη φράση «το Τάγμα μου» συχνά πυκνά, κάτι που ηχεί ως ηχώ του εγωϊστικού τους εγώ. Κι'όμως. Ένα Τάγμα Παραδοσιακό, Μηητικό ανήκει μόνον στον Θεό! Όποιος είχε, έχει ή θα αποκτήσει την τιμή να το διευθύνει θα πρέπει να αισθάνεται ότι βρίσκεται μόνον στην

υπηρεσία του Παντοδύναμου, ενσυνείδητος ότι οφείλει να αναλώνεται βήμα βήμα, μέρα μέρα στην διαφύλαξη των βασικών διδασκαλιών για την διατήρηση των αιώνιων και αμετάβλητων παραδοσιακών αξιών. Αυτό λάβαμε από τους Σεβασμίους Παρελθόντες Διδασκάλους μας και αυτό οφείλουμε να δώσουμε!

Η Μύηση οφείλει να μας διδάξει να ανεχόμαστε και να κατανοούμε ακόμη και τις αιτίες των όποιων ατυχιών μας και να μας δώσει και την απαραίτητη δύναμη κι υπομονή. Πάντοτε θα υπάρχουν οι Σεθ, Ιούδας, Βρούτος, Εφιάλτης, και οι ιστορικές τους ενσαρκώσεις.

Είθε ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων να μας βοηθά πάντοτε, να μας στηρίζει, να μας συγχωρεί και να μας δίδει πάντοτε τη δύναμη να κοιτάζουμε μπροστά και πάντοτε να πραγματοποιείται το Θέλημά Του!

7,8/2019