

## Περί της φιλαργυρίας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Η ανθρώπινη διάνοια είναι ένα αποτέλεσμα αρχαίων εμπειριών, συσσωρευμένων κατά τη διάρκεια της ιστορίας και των επίκαιρων ευκαιριών, συνδεδεμένων στο πεδίο της εκδήλωσης.

Συχνά βλέπουμε ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κατανοήσουμε, πώς μετά από πολλά χρόνια μνητικής εργασίας για τον μετασχηματισμό ορισμένων ελαττωμάτων και παθών, αυτά αντί να συρρικνωθούν, δυναμώνουν!

Προφανώς, η πλέον άμεση απάντηση που μας έρχεται κατά νου είναι ότι δεν βρήκαμε ακόμη την κατάλληλη σχολή ή μέθοδο. Η δεύτερη πιο τίμια και αξιόλογη απάντηση είναι ότι η αλαζονεία, η υπερηφάνεια και η έπαρση μας εξαπάτησαν σχετικά με την απομάκρυνσή τους από τον εσωτερικό μας κόσμο, και συχνά αυτή η υπόθεση καταλήγει να είναι η πλέον ορθή και αληθής.

Ρίζα όλων των κακών θεωρούσε ο Άγιος Παύλος την φιλαργυρία. Ο Δάντης αναφέρει ως τους τρεις εχθρούς της ανάβασης στο λόφο την λύκαινα, τον λέοντα και την λεοπάρδαλη ως σύμβολα της υπεροψίας και της λαγνείας.

Ο άθλιος προσπαθεί πάντοτε να κρύψει την επιθυμία του για χρήματα, για υλικά αγαθά, χρυσό, άργυρο, πολύτιμες πέτρες αλλά και την κατοχή γης χωρίς όρια, δικαιολογώντας όλα αυτά ως οικονομία μέχρι του σημείου να καθίσταται γελοίος και να εκτίθεται στην κρίση του πλησίον μέχρι του να προκαλεί πόνο και αηδία η στάση του απέναντι ακριβώς από μία πνευματική και μνητική συμπεριφορά.

Το βάρος της φιλαργυρίας έρχεται από μακριά, από ένα παρελθόν που έχει τις ρίζες του σε προηγούμενες εμπειρίες οι οποίες προβάλλονται σε στόχους δίχως όρια.

Η φιλαργυρία είναι ένας ισχυρός μαγνήτης που μας οδηγεί στα χαμηλότερα πεδία της εκδήλωσης. Η φυγοκεντρική του ώση μας οδηγεί μακριά από το κέντρο της συνείδησής μας, ακυρώνοντας την βλάστηση του απρόσωπου και θεϊκού εαυτού μας στον κήπο της Εδέμ.

Τί πρέπει να κάνουμε για να ορθώσουμε ένα ανάχωμα σε όλο αυτό; Ο φιλάργυρος, εάν τον κοιτάξουμε καλά, λειτουργεί ως πνευματικό βαμπίρ και μας φαίνεται σαν άρρωστος. Η ανεξέλεγκτη εμμονή του παράγει κατοχή, τελευταίο στάδιο πέραν του οποίου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτε.

Η Μνητική επιστήμη, προβάλλει εναντίον της φιλαργυρίας, τον αλτρουισμό, τη γενναιοδωρία, την Αγάπη και ανταλλαγή πνευματικών γνώσεων. Ο αλτρουισμός οδηγεί πάντοτε αναπόφευκτα στην εμφάνιση του πνεύματος. Αυτό που ακολουθεί μας φέρνει πιο κοντά στην πηγή όλων των καλών, στη ζωή, στη γονιμότητα των καλών σκοπών, στην αθανασία και στην αιωνιότητα του πνεύματος.

7,8/2021