

Προδοσία και Μεταμέλεια

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Η ανθρώπινη φύση τείνει πάντοτε να αναζητά συνεχώς νέες εμπειρίες με πάθος και συναισθηματική ένταση. Εάν αυτό δεν συνέβαινε δεν θα ήταν σε θέση να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να συσσωρεύσει πολύτιμα δεδομένα για την πνευματική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος. Ο νόμος της αναπαραγωγής υποχρεώνει τα δύο φύλα σε έναν ανταγωνισμό δύναμης και ομορφιάς που ορισμένες φορές εκφυλίζεται, ειδικά εάν δεν ερμηνευθεί ως αντανάκλαση ανώτερων και πνευματικών αρχετύπων. Η υπακοή στα ένστικτα αυτοσυντήρησης και αναπαραγωγής είναι καλή, ορθή και σοφή. Το να ελεχθούν όμως και να κυριαρχηθούν, μεταχειριζοντάς τα ως έναν υπερβατικό στόχο είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει να κάνει ένας μνημένος, άξιος μίας τέτοιας ευθύνης.

Συχνά γίνεται λόγος, σε κάποιους ψευδομυητικούς χώρους, ότι δεν πρέπει να υφίσταται κανένας ηθικός φραγμός στον αναζητητή στις πράξεις του και την συμπεριφορά του, που σημαίνει να έχει πλήρη ελευθερία ατομικής δράσης, δικαιολογώντας υπερβολές και ανοησίες. Εδώ βρίσκεται ακριβώς το ευαίσθητο σημείο που έχει δημιουργήσει παρεξηγήσεις και παρερμηνείες, βεβηλώσεις ιερών θεσμών, πολλές φορές κατ'επάγγελμα.

Στην σύγχρονη εποχή, δυστυχώς, γίνεται πολλές φορές επίθεση ενάντια στην έννοια της αμαρτίας, όπως αυτή ορίζεται κυρίως από μονοθεϊστικές θρησκείες, αντιστρέφοντας πολλές φορές παραδοσιακές αξίες που έμειναν ψηλά για αιώνες. Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχει μία παραμόρφωση ευθυγράμμισης μεταξύ σκέψης και δράσης, μεταξύ του αιτιατού επιπέδου και του επιπέδου του αποτελέσματος, προκαλώντας βραχυκύκωμα με καταστροφικές συνέπειες, σχεδόν μη αναστρέψιμες.

Αυτή η σκέψη είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητό το κατά πόσο η μύηση παρεξηγείται και θεωρείται μία απλή μηχανική διαδικασία κατάκτησης ατομικών ισχύων, ισχείς οι οποίες, εφόσον αποκτηθούν θα χρησιμοποιηθούν από μαθητευόμενους μάγους για να κυριαρχήσουν σε ανθρώπους και καταστάσεις, ή και ακόμη σε οντότητες του αστρικού πεδίου.

Όλα αυτά, όχι μόνον είναι παρέκκλιση, αλλά αποτελούν και την αιτία του εκφυλισμού του ανθρώπινου όντος τα τελευταία χρόνια, με την αποχή από κάθε τι το ιερό και αυθεντικό όπως αυτό είχε εμφυτευθεί από τον ίδιο τον Θεό.

Η αληθινή ελευθερία είναι μία εαυτοσυνειδηση, μία ανάληψη υψηλότερης συνειδητότητας που μας επιτρέπει να εγκαταλείψουμε την σκλαβιά των ανθρώπινων συνθηκών [χρόνο, χώρο, πάθη, φόβους, αδυναμίες...], σε αντίθεση με τις ενστικτώδεις ενέργειες που μας ωθούν στα υλικά πεδία.

Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι ο μνημένος οφείλει να επαναδομηθεί ως γήϊνος Ιππότης και για να το επιτύχει αυτό οφείλει να κατανοήσει, κάνοντας κτήμα του, τις αιώνιες αξίες της Τιμής, της Αμεροληψίας, της Σεμνότητας, του Θάρρους, της Ειλικρίνειας, της Ανοχής, της Πειθαρχίας και σε αυτές να ενώσει την Πίστη, την Ελπίδα και την Φιλανθρωπία.

Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να αναλογισθούμε τους όρκους μας, τις δεσμεύσεις μας και το τι σημαίνουν σε βάθος. Το μυαλό μας έχει πάντα την τάση να μας οδηγεί στην εξαπάτηση, και πάντα θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να ξεφύγουμε από αυτό. Πάντοτε οφείλουμε να επιδιορθώνουμε αντιμυητικές συμπεριφορές μας, με πράξεις αγάπης προς τον πλησίον, διότι η Γνώση [που μεταδίδεται δια πράξεων Αγάπης] οφείλεται να μοιράζεται σε όλους, καλούς και κακούς.

Μπορούμε να κοροϊδέψουμε για λίγο τον εαυτόν μας, αλλά κάποια στιγμή ο λογαριασμός θα έλθει, και το πέπλο θα πέσει.

Η συμβουλή μας είναι η μέθοδός μας, δηλαδή το να σκεφτόμαστε πάντοτε τι κάνουμε και να κρατήσουμε σε αρμονία αυτά τα δύο [σκέψη και πράξη]. Να επιστρατεύσουμε το V.I.T.R.I.O.L. [Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανερχόμενος θα βρείς τον απόκρυφο λίθο, δηλαδή Επισκέψου τον εσωτερικό σου εαυτό και ανερχόμενος θα βρείς την Αλήθεια].

Ο Θεός είναι καλός και δεν εγκαταλείπει ουδέποτε τις δημιουργίες Του. Ας διαλογισθούμε, επομένως, αγαπητές Αδελφές και αγαπητοί Αδελφοί, χωρίς δισταγμούς και φόβους για την βαθειά δύναμη της μεταμέλειας που διεγείρει την συγχώρεση, ως αληθινή Ίαση του σοφού, τίμιου και ευσεβούς ανθρώπου.

10/2016