

Ψεύδη και Αλήθειες

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Η τάση των σύγχρονων αναζητητών είναι πολλές φορές εκείνη που ωθεί στο να αποκτηθούν ισχύεις που δεν είναι δικές τους, αλλά κλεμμένες από άλλους δόλια και με γρήγορο τρόπο. Και όλο αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με τους Παραδοσιακούς¹ κανόνες που θέλουν να αναζητούμε εντός μας, να μελετούμε και να ανανεωνόμαστε μέσω της μελέτης και της ενδοσκόπησης προκειμένου να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας. Αυτή είναι η μόνη οδός για την αληθινή Γνώση.

Παρά τις επιταγές της Παράδοσης και τις διδασκαλίες των αυθεντικών Μυητικών Οργανισμών, αυτή η άκαρδη μάζα χωρίς μυαλό και ψυχή υποστηρίζει ότι δεν είναι όλα τόσο κακά...

Ε λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτόν τον σύγχρονο ιντερνετικό τρόπο ζωής μπορούμε να τον μοιραστούμε και να τον υιοθετήσουμε για να έχουμε ταχύτητα, κερδίζοντας χρόνο, εκσυγχρονίζοντας τον παλιό τρόπο αλληλογραφίας και επικοινωνίας αλλά χωρίς να φθάσουμε στην χυδαιότητα και την εκλαϊκευση και χωρίς να χάσουμε την ευαισθησία μας. Η σπασμωδική αναγκαιότητα να είμαστε πάντοτε εμφανείς, είναι ένδειξη ότι έχουμε ανάγκη την επίδειξη, να επιδεικνύουμε καθημερινά και να επιδιώκουμε το χειροκρότημα. Γεννάται, ή μάλλον έχει ήδη γεννηθεί αυτό που οι παρελθόντες Διδάσκαλοί μας ονόμαζαν ως νέα διαβολική δημιουργία, μία νέα επίδειξη σκοτεινής ισχύος ή αλλιώς αντιμύηση. Λησμονούμε ότι η Μύηση δεν είναι απλά μία λέξη που περιγράφει μία πράξη αλλά αντίθετα είναι απολύτως συνδεδεμένη με τις έννοιες «Μυστήριο», «Πηγή», «Αρχή» και ασφαλώς με την έννοια του «Θυσιαστικού Τύπου». Αντί να χανόμαστε στην περιφέρεια ας κατευθυνθούμε στο κέντρο, ας διαλογισθούμε εντός μας, ας μπούμε στο ποτάμι και στο πνευματικό εκείνο ρεύμα που θα μας μεταφέρει στο μεταφυσικό σημείο στην ταυτότητα του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων.

Μεταξύ ημών και του τελικού στόχου της επιστροφής μας στην θεότητα, υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος. Ας μειώσουμε το πρώτο σε αρμονία με το δεύτερο, μέχρις ότου να εξαλειφθούν και τα δύο πλήρως. Τότε θα έχουμε πράξει εις όφελος της ανθρωπότητας και του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων ελεύθεροι από κάθε ισχύ που προέρχεται από την ύλη. Τότε θα επιστρέψουμε στις αξίες του κόσμου της Παράδοσης στη μύηση ως ευκαιρία αφύπνισης στο επίπεδο του πνεύματος, εκεί όπου θα βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα: Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; Πού πηγαίνω;

10/2019

¹ ΣτΜ: Στον Εσωτερισμό ο όρος «Παράδοση» αναφέρεται στην αρχή όλα τα δημιουργήματα εμπεριέχουν την θεία σπίθα εντός τους.