

Επιθυμία γνώσης

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Το κίνητρο που οδηγεί εκείνους που «χτυπούν» την πόρτα του Ναού για να λάβουν τη Μύηση μπορεί να συνοψιστεί στην επιθυμία για γνώση, ή όπως αλλιώς λέγεται την αλήθεια. Πρόκειται για μία απροσδιόριστη επιθυμία για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού κατευθυνόμαστε. Μερικές φορές όμως, ίσως επειδή το θέλουμε βιαστικά και αυτό πάντα είναι εχθρικός σύμβουλος, ίσως για άλλους λόγους που υπαγορεύονται από απρόοπτα και επιπολαιότητα που λειτουργούν ως παράγοντες απόσπασης της προσοχής, δεν διευκρινίζεται ότι η γνώση δεν μπορεί να επιτευχθεί, sic et simpliciter (έτσι απλά), με την ιεροτελεστία της μύησης, αλλά θα πρέπει να κατακτηθεί σταδιακά με δουλειά, μέθοδο και με εργαλεία τα σύμβολα που θα διατεθούν και που θα γίνουν τα απαραίτητα θεμέλια για τη συνέχιση του έργου, ένα έργο που πάνω από όλα ατομικό χαρακτήρα.

Η γνώση είναι μια μυστηριώδης δόνηση που θα επιστρέψει σε όσους είναι ικανοί και το αξίζουν, την κατάλληλη στιγμή.

Μόνο το εσωτερικό έργο της διόρθωσης, για την καταπολέμηση κάθε μορφής προκατάληψης, ενάντια στις δικές μας κακίες, στις δικές μας στρεβλώσεις και ελαττώματα που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας των γενεών, μπορούν να μας προδιαθέσουν για επαφή με το θεϊκό σχέδιο, με τον απρόσωπο εαυτόν μας, με τη σπίθα που είναι η αντανάκλαση της παρουσίας του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων μέσα στον καθένα μας.



The road to knowledge (dettaglio) – Tito Solomony

Αυτή η συνειδητοποίηση πρέπει να μας βοηθήσει να προβληματιστούμε σχετικά με τους συνοδούς κινδύνους που υπαγορεύονται μόνο από βέβηλη περιέργεια, αυτήν που έχουν μερικές φορές κάποιοι που «χτυπούν» την πόρτα του Ναού, αλλά και από αφέλεια και επιπολαιότητα.

Στην καλύτερη περίπτωση το αρνητικό αποτέλεσμα είναι μια στείρα και άχρηστη απώλεια χρόνου, στη χειρότερη δε, όταν υπάρχει κακή πίστη, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες συνέπειες από πνευματική άποψη.

Η γνώση δεν δίνεται σε αυτούς που προσπαθούν να την αποκτήσουν με τη βία και με εξαπάτηση. Για να είμαστε σαφείς και ακριβείς, ο Τεκτονισμός, με την Ιεροτελεστία της Μύησης, προσφέρει σε αυτούς που είναι εμψυχωμένοι και οδηγούνται να «χτυπήσουν» την πόρτα του από μια ειλικρινή «επιθυμία» της γνώσης, την δυνατότητα αναλάβουν μια διαδικασία διόρθωσης και θα του πουν ειλικρινά, ότι μόνο στον εαυτό τους θα βρουν το κλειδί για να πάρουν αυτή την αλήθεια.

Αυτά μας λένε οι αληθινοί Δάσκαλοι Αλημιστές, τίποτα άλλο.

Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει.