

Η κρίση του σύγχρονου ανθρώπου

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Είναι γνωστό και δεδομένο ότι η κρίση που μαστίζει την σύγχρονη ανθρωπότητα οφείλεται σε μία δυνατή πτώση των παραδοσιακών αξιών. Και δεν εννοούμε τις αξίες που είναι συνδεδεμένες με τους νόμους τα ήθη και τα έθιμα, αλλά τις αξίες εκείνες που ήσαν πάντοτε παρούσες στην καρδιά του ανθρώπου και που του ενεχειρίσθηκαν διά μέσου της θείας πνοής κατά την αρχική δημιουργία, και οι οποίες διατηρούνται ανεξίτηλα εντός μας παρά την συσσώρευση των πέπλων της «πτώσης». Αυτές, προορίζονται για την αιωνιότητα ως άυλη σπίθα πυρός. Πρόκειται για την πίστη, την τιμή, την αγάπη στον πλησίον ως δημιουργήματα οποιασδήποτε μορφής εκδηλώθηκε από τη Θεία θέληση. Επίσης για την ευθύνη απέναντι στις Ιεραρχίες¹ εκείνες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τους βασικούς κανόνες βάσει των οποίων θα προχωρήσουμε στην αναθεώρηση και κάθαρση της βέβηλης προσωπικότητάς μας.

Αναφερόμενοι στην θυσία και στην σκληρή και επίπονη προσπάθεια επανάκτησης των προαναφερθέντων αξιών, την οποία γνωρίζουμε ως μετατροπή του «ακατέργαστου» λίθου μας σε λίθο «κυβικό με αιχμή», ή Αλχημικά την μετατροπή του μολύβδου σε χρυσό, ο σύγχρονος άνθρωπος καταλήγει λειτουργώντας αντίστροφα να προσελκύει την αντιμύηση που του προσφέρει γρήγορη και άμεση ισχύ.



Αναδεικνύονται έτσι ψευδοαξίες οι οποίες τρέφουν μία «επιθυμία ισχύος». Αυτή η «επιθυμία ισχύος» είναι ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος εχθρός που μαστίζει σήμερα την ανθρωπότητα, και δρα ακόμη και εκεί που όλα φαίνονται να ελέγχονται από την πλευρά του αναζητητή. Ο σοφός και ο μνημένος οφείλουν να την φοβούνται μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Αναδύεται ανά πάσα στιγμή και μάλιστα εκ των έσω, έτοιμη να ξαναμοιράσει τα χαρτιά και να βάλει τους κανόνες της. Τρέφει τον εγωκεντρισμό, την υπεροψία, την έπαρση και δίδει σιγά σιγά ζωή σε μία ψευδοκουλτούρα βασισμένη σε ανώφελα δεδομένα, πληροφορίες και θεωρίες που μοιραία, σχεδόν πάντοτε, μετασχηματίζουν τον άνθρωπο σε σύντομο χρόνο.

¹ Οικογένεια, Σχολείο και φυσικά για εκείνους που επιθυμούν να αναπτυχθούν πνευματικά ο Πνευματικός Διδάσκαλος στο εσωτερικό ενός Μνητικού Τάγματος.

Τα χαρακτηριστικά όσων έχουν μολυνθεί από αυτήν την «επιθυμία ισχύος» είναι μία φωνητική στάση εχθρότητας, στάση πρόκλησης και τάση ψυχικής κυριαρχίας στον συνομιλητή.

Εκείνοι που νοιώθουν την ανάγκη να προσεγγίσουν τον Ναό της Αλήθειας, ωθούνται σε αυτήν την κατεύθυνση διότι νοιώθουν ακρωτηριασμένοι, νοιώθουν μία έλλειψη και επιθυμούν να γεμίσουν με την αίσθηση ότι είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Προσεγγίζοντας την ατέλεια της ύπαρξης και τα ελαττώματα, επιθυμούν να διαβούν την αφυπνιστική και μυητική οδό η οποία με την μέγιστη Σωκρατική αντίληψη του «Εν οίδα ὅτι οὐδέν οίδα» κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς τη Γνώση.

Οι παρελθόντες Διδάσκαλοι μας έλεγαν και επανελάμβαναν ότι ο πραγματικός Διδάσκαλος βρίσκεται μέσα στην εσωτερικότητά μας, στην βαθειά συνείδησή μας. οι εξωτερικοί Διδάσκαλοι αντίθετα, διασχίζουν την ζωή, υποδεικνύουν ένα δρόμο αλλά δεν μπορούν να κάνουν να αποκαλυφθεί η οντολογική αλήθεια που διαφυλάσσεται εντός μας από την απαρχή της δημιουργίας μας!

Η πραγματική ελευθερία, αυτή που εμείς θεωρούμε ως ελευθερία δεν είναι κάτι το υλικό ούτε ανήκει στην νοητική σφαίρα, αλλά είναι ένας παράγων που τοποθετείται πάνω από την ανθρώπινη δυαδικότητα και τους ανταγωνισμούς. Πρόκειται για την ελευθερία συνθηκών, ελευθερία από υλικές αναγκαιότητες και από δεσμούς που οδηγούν στην νοητική έπαρση. Είναι η ελευθερία που περνά διαμέσου της πειθαρχίας και της σεμνότητας, της σιγής και της αγάπης. Είναι η ελευθερία που δεν στοχεύει στον ανταγωνισμό αλλά στην βαθειά ειρήνη των Αδελφών Ροδόσταυρων. Είναι ο αληθινός αθάνωρ, το γκράαλ του Ιππότη, το καθεστώς χάρης του μυστικού που βρίσκεται στην προσευχή, προκειμένου να πραγματώσουμε επιτέλους εντός μας για μας εμάς τον ιερό γάμο με την Πρώτη Αρχή, το Υπέρτατο Ον που επικαλούμαστε στην αρχή και το τέλος των ιερών μας εργασιών.

11/2018