

Συμβολισμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Η μύηση είναι για εκείνους τους ολίγους που γνωρίζουν πώς να αντιστέκονται στις επιδράσεις που έρχονται από «έξω» και που κατορθώνουν να κατανοήσουν την πνευματική και βαθειά έννοια της Ταπεινότητας. Η ταπεινότητα συνίσταται στην Απελευθέρωση από τις ανθρώπινες συνθήκες και μας κατευθύνει προς πνευματικά επίπεδα, καθαρά και αληθινά.

Η ταπεινότητα είναι εκείνο το αόρατο στήριγμα που μας βοηθά να μην κρίνουμε ποτέ με αρνητικούς όρους έναν «αδελφό» που μας επιτίθεται, και που μας βοηθά επίσης να αποδεχθούμε και να σεβαστούμε τις διαφορετικότητες αυτής της ζωής. Η ταπεινότητα είναι αίσθηση μέτρου και ένα φυσικός έλεγχος της έπαρσης και της αλαζονείας, που απομακρύνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Αληθμιστικά είναι το *Veram Medicinam*, ή αλλιώς η τέλεια διδασκαλεία, με την οποία λειαίνουμε τον ακατέργαστο λίθο μας.

Η μύηση δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε την ικανότητα να παρέμβει απευθείας για να αλλάξει τον κόσμο, αλλά να επανεσσωματώσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι πραγματική δράση!

Οι μνημένοι είναι αυτοί που δρουν εντός του εσωτερικού τους κόσμου, αναθεωρώντας, μετασχηματίζοντας τα ελαττώματά τους, και όλα αυτά εν σιγή μέσα στον προσωπικό τους Αθάνατο!

Η μνημένος αντιστέκεται στις Σειρήνες που του υπόσχονται μεγαλεία. Οι αξίες της Παράδοσης είναι αιώνιες και αμετάβλητες. Αντιπροσωπεύουν την αρχέτυπη αφύπνιση ενός Θείου Νόμου που δεν διαμορφώνεται διότι εμπεριέχει εντός του την καθαρότητα και την τελειότητα των αρχέτυπων πεδίων. Αναβλύζει διαχρονικά όπως το Φως στην Αίθουσα των Στοχασμών. Εμείς είμαστε εκείνοι που οφείλουμε να αλλάξουμε και όχι οι μέθοδοι διδασκαλείας, διότι εμείς δεν είμαστε παρά απλά ταπεινοί φρουροί εκείνου του Φωτός που είναι Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη!

Visita Interiora Terra Rectificando Invenies Occultum Lapidem! Επισκέψου το εσωτερικό της Γης και ανερχόμενος θα βρεις την απόκρυφη Λίθο. Δηλαδή επισκέψου τον εσωτερικό σου κόσμο και επιστρέφοντας θα δεις την Αλήθεια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα για να βρούμε, αλλά απλά την αναγκαιότητα να «ξαναβρούμε» τον κρυμμένο θησαυρό εντός μας, την αδημιούργητη φλόγα, τον Εμμανουήλ, έκφραση και μαρτυρία της Θείας παρουσίας εντός του Εσωτερικού μας κόσμου.

Αυτή η μέθοδος είναι ο Μίτος της Αριάδνης στον λαβύρινθο του Μινώταυρου. Μπορεί να μας οδηγήσει μακριά από τους φόβους μας και τις αλύτους του χρόνου και του χώρου και των αμείλικτων αντιπάλων δυνάμεων του φωτός και του σκότους, της άγνοιας και της γνώσης, του μίσους και της αγάπης, της εκδίκησης και της συγχώρεσης.

12/2016