

## Επιστήμη και Θρησκεία

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Ακούγεται συχνά από επιφανείς ή ψευτοεπιφανείς επιστήμονες ότι η Επιστήμη πρέπει να υπερισχύσει κάθε μορφής θρησκευτικότητας και πνευματικότητας και ότι εν όψει αυτής της υποτιθέμενης υπεροχής τρόπου σκέψης, ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται και δεν υποτάσσεται σε αυτήν την αντίληψη πρέπει να καταστρέφεται.

Αυτό το απεχθές τεκμήριο είναι που ωθεί ακόμη περισσότερο σε θρησκευτικούς φανατισμούς την ανθρωπότητα. Ωθεί τους ανθρώπους στην άβυσσο της μισαλλοδοξίας και της άγνοιας, και τους κάνουν να οδηγούνται στο άλλο άκρο και στην άρνηση ακόμη και των επιστημονικών αποτελεσμάτων πάνω στην ανακούφιση του πόνου και την ευημερία.

Αυτό το ερώτημα εμφανίζεται ξανά και ξανά αλλά σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να γίνει αντικείμενο προβληματισμού.

Για τους Μνημένους η Επιστήμη και Θρησκεία, ή μάλλον η Επιστήμη και η Πνευματικότητα λειτουργούν η καθεμία για τον δικό της λογαριασμό πάνω στην ίδια κατεύθυνση. Συνυπάρχουν σε αμοιβαία ανοχή και συνεργασία.

Ο άνθρωπος είναι που πρέπει να λύσει τις φαινομενικές αντιφάσεις μέσα του και να μην πολώνεται. Ο μνημένος είναι που πρέπει να μεταφέρει τον αγώνα από το «έξω» προς το «μέσα».

Οι Μνημένοι έχουν ένα προνόμιο που προκύπτει από τη μελέτη και το διαλογισμό του Νόμου της Αναλογίας<sup>1</sup>. Του νόμου διά του οποίου ο ψυχικός και ο ηθικός κόσμος, όπως και ο φυσικός, κυβερνώνται από τους ίδιους νόμους και αυτοί από την Κοσμική νοημοσύνη που τους ρυθμίζει και τους συντηρεί ανεξάρτητα από την δική μας θέληση. Είναι η κοσμική νοημοσύνη που ονομάζουμε Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων.<sup>2</sup>

Η στείρα αντιπαράθεση είναι και στείρα και ασέβεια. Ο αγώνας που υπάρχει μεταξύ τους είναι μόνον εσωτερικός.

Η Επιστήμη και η Θρησκεία οφείλουν να μοιράζονται αρμονικά μεταξύ τους το μονοπάτι της Γνώσης και της Επανεξέλιξης της Ανθρωπότητας. Η μη κατανόηση αυτής της αλήθειας μας σπρώχνει ψάχνοντας για άχρηστα άλλοθι και ανόητες δικαιολογίες.

Όλη η Μύηση μας λέει και μας μιλά για ένα σημείο ισορροπίας και τοποθετεί τον άνθρωπο μεταξύ Θεού και Φύσης, ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη, ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο.

Ο Ottavio Ulderico Zasio<sup>3</sup>, έγραψε ότι «η παρούσα κρίση της ανθρωπότητας είναι συνέπεια παρεκτροπών που προέρχονται από ατελείς μυήσεις...»<sup>4</sup>. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές η

<sup>1</sup> ΣτΜ: Με βάση το νόμο της αναλογίας λειτουργεί το Τυπικό και αφυπνίζει τη θεία σπίθα που βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο. Βλέπε 1<sup>ο</sup> στίχο του Σμαράγδινου Πίνακα του Ερμη του Τρισμέγιστου: «Ως εν τοις άνω και εν τοις κάτω»

<sup>2</sup> ΣτΜ: Η Επιστήμη ασχολείται με τα αποδείξιμα και τα μετρήσιμα. Η πνευματικότητα δεν είναι ούτε αποδείξιμη ούτε μετρήσιμη. Και τα δύο όμως κυβερνώνται από τον Υ.Κ.Τ.Κ.

<sup>3</sup> ΣτΜ: Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης 1949-1966

<sup>4</sup> ΣτΜ: Εφόσον η Μύηση ενεργοποιεί δυνάμεις του αοράτου, κάθε ατελής μύηση μεταφέρει την ατέλεια της εφαρμογής της στο ορατό με απρόβλεπτες συνέπειες.

υπερηφάνεια και η υπεροψία μας οδηγούν να προτιμήσουμε το μονοπάτι της ανθρώπινης βούλησης χωρίς τη συμμετοχή της θείας αφοσίωσης.

«Ο Λόγος και η Επιστήμη έγιναν κάτοχοι των αρμονικών νόμων σύμφωνα με τους οποίους το Είναι υπάρχει και οι δυνάμεις της Φύσης υπάρχουν και ισορροπούν<sup>5</sup>».



12/2022

---

<sup>5</sup> Adolfo Banti, "Καθβαλιστική ερμηνεία του Αετού στο έμβλημα του Υπάτου Συμβουλίου".