

Ο λύκος χάνει τη γούνα του αλλά όχι τις κακές του συνήθειες
(Repetita Iuvant¹)

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Λέγεται ότι ο χρόνος μερικές φορές είναι κύριος! Φυσικά αυτό το πιστεύουμε, γνωρίζοντας ότι κάθε μας δράση μας, καλή ή κακή, με καλή ή κακή πίστη, καθορίζει πάντα μια αντίδραση.

Αυτά τα λόγια μας ακούγονται σαν προειδοποίηση προς όλους εκείνους οι οποίοι, λέγοντας ψέματα ενσυνείδητα, βρίσκουν το «θάρος» να ενορχηστρώσουν ακόμη και «θάνατο», συνεχίζοντας απτόητοι χωρίς μια ελάχιστη αίσθηση ντροπής. Χρειάζεται όμως να διαλογιστούμε και να αναλογιστούμε βαθιά!

Είμαστε πάντα πεπεισμένοι, ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει η σημερινή ανθρωπότητα, με όρους παραδοσιακούς (αλλά και ηθικούς), είναι η άμεση συνέπεια μιας κατακόρυφης κατάρρευσης εκείνων των μυητικών οργανισμών που με ακατάλληλη χρήση τελετουργιών απελευθερώνουν οντότητες από την άβυσσο της κόλασης.

Η Μύηση (και κατ' επέκταση αυτός που αναλαμβάνει αυτό το ταξίδι) έχει ως στόχο τον προσανατολισμό της προσοχής προς την εσωτερικότητα. Έχει ως στόχο να αναζητήσει τις παραμορφώσεις, τις κακίες, τα ελαττώματα που μας εμποδίζουν να βρούμε τον εαυτό μας, τη θεϊκή Πνοή, να διορθώσει και να μετατρέψει τις παραμορφώσεις σε ευεργετικές αρετές. Ο Δρόμος της Μύησης, οδηγεί στην απελευθέρωση από τις συνθήκες του φυσικού πεδίου. Ο Δρόμος της μαγείας², με συναφείς μαγικές πρακτικές αποκλείει την πνευματική εξέλιξη και δημιουργεί εξάρτηση και υποταγή.

Αυτό μας διδάσκει ο μύθος του Οδυσσέα, που είναι δεμένος στο δέντρο από τους συντρόφους του και οι Σειρήνες αναζητούν, με το τραγούδι τους, να του αποσπάσουν την προσοχή και να τον αιχμαλωτίσουν.

Ένα αδελφικό Τάγμα³ μας υποδεικνύει αυτή τη σωστή λύση για να τα ξεπεράσουμε και να φτάσουμε απευθείας στον Θεό: την Προσευχή της Καρδιάς!

Είμαστε εξίσου σίγουροι ότι όσο υπάρχουν αληθινά πιστοί άνθρωποι θα επιβιώσουν στις αξίες της Παράδοσης οι οποίες θα μείνουν άθικτες. Η Μύηση, εννοείται ως απελευθέρωση από απατηλά σχέδια, ακυρώνει κάθε παρέκκλιση.

«Η μύηση είναι μακρύς δρόμος αλλά ασφαλής, ενώ η θεουργία⁴ είναι προφανώς ένας τρόπος σύντομος αλλά τρομερά επικίνδυνος». Αυτά είναι λόγια που άφησε παρακαταθήκη ο Ottavio Ulderico Zasio⁵ στον Sebastiano Caracciolo⁶. «Μην το επιτρέψετε ποτέ στα δικά μας Τυπικά». Αυτά είναι λόγια που άφησε παρακαταθήκη ο Gastone Ventura⁷ στον Sebastiano Caracciolo

12/2023

¹ ΣτΜ: Λατινική έκφραση που σημαίνει: «Τα επαναλαμβανόμενα πράγματα είναι ευεργετικά»

² ΣτΜ: Ο συγγραφέας εννοεί την κακή πλευρά της λέξης «μαγεία», τις μαγικές πρακτικές που «προσπερνούν» την εσωτερική οδό της κάθαρσης και λειτουργούν ουσιαστικά επεμβαίνοντας στο Θείο σχέδιο, για προσωπική ιδιοτελή εξυπηρέτηση.

³ ΣτΜ: Μαρτινιστικό Τάγμα

⁴ ΣτΜ: Η θεουργία είναι δρόμος ασφαλώς πιο σύντομος από την οδό της Μύησης αλλά γιαυτό ανέκαθεν επιφυλασσόταν για πολύ λίγους επιλεγμένους που μπορούσαν να χειρισθούν την συντόμευση παρόλο που προηγουμένως είχαν καθαρθεί. Γιαυτό το λόγο και δεν ενδείκνυται για όλους τους ζηλωτές της Εσωτερικής ατραπού.

⁵ ΣτΜ: Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης 1949-1966

⁶ ΣτΜ: Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης 1981-2013

⁷ ΣτΜ: Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης 1966-1981