



Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης

Πέρασαν 4 χρόνια από τις 16 Δεκεμβρίου του 2007, όταν ο Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης άφηνε την τελευταία του πνοή, ή αλλιώς εγκατέλειπε αυτή τη μορφή ζωής.

Η παρέμβασή του στον κόσμο του Εσωτερισμού άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της σε όσους στάθηκαν δίπλα του. Είτε συμφώνησε κανείς μαζί του είτε διαφώνησε, συντάχτηκε πάντως με την άποψη ότι δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Από πολύ νωρίς (18 ετών) φάνηκαν τα διαφορετικά κατηγορήματά του, και του ανατέθηκαν υψηλά καθήκοντα από τις τότε Εσωτερικές οργανώσεις.

Απ' όπου πέρασε, τάρταξε στην κυριολεξία τα νερά και επαναστάτησε με το κατεστημένο των χώρων όπου έδρασε. Έτσι δεν άργησε να δημιουργήσει τη δική του «σχολή» υπηρετώντας τον Τεκτονισμό μέσα από Τάγματα που αρνήθηκαν να γίνουν λέσχες και υπηρέτησαν την παράδοση που ήθελε τον Τεκτονισμό συνέχεια των Αρχαίων Μυστηρίων και πεδίο φώτισης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπινου όντος. Υπηρέτησε επίσης με πάθος το Ροδοσταυρισμό μέσα από τις τάξεις του γνήσιου, κατά Papus, Μαρτινισμού.

Η μεγάλη του αγάπη ήταν η φιλανθρωπία και οι μεταφράσεις αειόλογων έργων.

Έκανε πράξη τις διδασκαλίες του Τεκτονισμού και του Μαρτινισμού, εφαρμόζοντας τη φιλανθρωπία με προσωπική του θυσία, ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, με μόνο στόχο την ανακούφιση ανθρώπων. Φυσικά, η σύγκρουση με το κατεστημένο, δεν ήταν ποτέ άκαπνη. Προδόθηκε από συνεργάτες και συντρόφους. Στάθηκε όρθιος και συνέχισε γι' αυτό που πίστευε. Όταν άλλοι έψαχναν και ψάχνουν να ενταχθούν σε οργανώσεις για την προσωπική τους επιβεβαίωση, εκείνος δημιουργούσε ή εντασσόταν σε οργανώσεις για να μεταδώσει την αλήθεια που ήδη κατείχε. Το έργο του γινόταν πάντοτε με προσωπική του θυσία.

Μετάφρασε και εξέδωσε βιβλία που κανείς δεν είχε υποψιασθεί καν ότι υπάρχουν. Ταξίδεψε και ήρθε σε επαφή με τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Εσωτερισμού διεθνώς. Σήμερα, οι οργανώσεις που διηύθυνε, ο Αιγυπτιακός Τεκτονισμός και το Μαρτινιστικό Συναρχικό Τάγμα, συνεχίζοντας το έργο του, εργάζονται ακούραστα και αθόρυβα, φροντίζοντας ο θόρυβος που κάνουν να είναι στα εσωτερικά πεδία και όχι στα εξωτερικά, όπως δίδαξε εξ άλλου και ο αγαπημένος του L.C.d.S.Martin.

Παναγιώτης Λιβιεράτος