

Φῶτα και Σκιές

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Είναι γνωστό ότι από τον σύγχρονο άνθρωπο λείπουν οι αξίες της τιμής, της αμεροληψίας, της τιμιότητας και της ιερότητας του δοθέντος λόγου. Προκειμένου να εξυπηρετήσει την προσωπική του έπαρση δε διστάζει ο σύγχρονος άνθρωπος να συμμαχήσει με τους εχθρούς του, απεμπολώντας κάθε υπευθυνότητα.

Οι Μυητικοί Οργανισμοί, τελευταία προπύργια όσων ήθελαν ανέκαθεν να μην εγκλωβισθούν σε πραγματιστικές και υλιστικές επιλογές, έπεσαν κι αυτοί συχνά στην αμείλικτη παλίρροια απατηλών επιλογών. Στρατός παραμορφωτών και ψευτών παραμορφώνει με μέθοδο κάθε γωνιά. Όρκοι και δεσμεύσεις λαμβάνονται ως γεγονότα «ελαφρά τη καρδιά».

Ιστορικοί δεν υπάρχουν πλέον όπως παλιά, το πολύ να υπάρχουν ιστοριογράφοι οι οποίοι αντί να καταγράφουν με δεδομένα και ιστορικές αποδείξεις, προτιμούν την οδό του εντυπωσιασμού χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις αυθεντικές πηγές, διότι απλούστατα αυτές κοστίζουν χρόνο, χρήμα και προσωπικές θυσίες. Πρόκειται για την τυραννία των πολλών έναντι των ολίγων. Πρόκειται για μία ψευδή ηθική που εκθρονίζει την Ηθική των Σεβασμίων μας Απελθόντων Διδασκάλων. Για μία ψευδο-ελευθερία που σκοτώνει την αιδώ της αθωότητας!

Ποιος είμαι? Από πού έρχομαι? Πού πηγαίνω? Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις που αναμένουν απάντηση. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά απατηλά πορίσματα τα οποία θα χαθούν ενώπιον του Φύλακα του Κατωφλίου την κατάλληλη στιγμή!

Δυστυχώς ακόμη και Τεκτονικοί Οργανισμοί επιβίωσαν μέσα σε έναν σύγχρονο εκφυλισμό, ωθούμενοι από μικροαστική και κοινωνική πολιτική και τέλος σε έναν σεχταρισμό και μία κερδοσκοπία, απορρίποντας ακόμη και την ύπαρξη Θεού!

Όσο όμως αυτές οι δυνάμεις εμφανίζονται ανίκητες άλλο τόσο ο Τύπος μας παραμένει σταθερός στην πίστη του στις διδασκαλίες των Απελθόντων Διδασκάλων, την υλική του πενία, την αντίστασή του σε κάθε προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» και «προσαρμογής» που επιχειρείται συνήθως με την δικαιολογία της «αλλαγής των εποχών»!

Δεν διαθέτουμε μαγείες για την υλοποίηση Αγγέλων και Δαιμόνων, δεν επικαλούμαστε πνεύματα νεκρών, δεν εξαπατούμε κανέναν με απραγματοποίητες κατακτήσεις. Μπορούμε να προσφέρουμε συμβολικά εργαλεία για την εκκίνηση της εργασίας λείανσης του ακατέργαστου λίθου μας, αλλά τα υπόλοιπα θα γίνουν ατομικά από τον καθένα διότι η Αλήθεια, όπως μας δίδαξαν, δεν έρχεται εκ των έξω αλλά από μέσα μας.

Η Αλήθεια κατακτάται με την Εσωτερική Σιγή διαμέσου δοκιμασιών. Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι τα πάντα είναι ορθά και τέλεια τουλάχιστον όσο ανοίγουν και κλείνουν οι εργασίες μας σε Δόξα του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων.

Στους δύσκολους καιρούς της κρίσης των Παραδοσιακών αξιών όπως αυτοί που ζούμε τώρα, όπου ο Άγγελος της Δύσης απλώνεται παντού με τις απατηλές υποσχέσεις του, η επιβίωσή μας εμφανίζεται ως αληθινό θαύμα.

Πράττοντας έτσι κάποια στιγμή θα φανούν τα «σημάδια». Θα έλθουν ως «Secretum» ως μία στιγμή διαίσθησης μη κοινοποιήσιμη εκ της φύσεώς της, με την μορφή θείας και άυλης σπίθας, αιώνιας και αναλλοίωτης από τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων

5/2019